

De boom des leven- The tree to be

De boom is geworteld, diep geworteld . De wortels staan enerzijds voor diep verankerd zijn, met een stevige basis in het leven staan, in staat om hevige wind, een schok... te trotseren. Anderzijds staan de wortels voor je roots , vele generaties die jou zijn voorafgegaan en die een kracht met je meegeven. Ze zijn ook de vele levens die je zelf hebt doorwandeld en waarin je telkens opnieuw en opnieuw ,door vallen en opstaan , krachtige groeimomenten hebt ervaren . Ook al zijn de wortels niet zichtbaar, ze voeden ons . Het Leven heeft zijn diepe wortels in een veld van energie, dat alles verbindt , schept en creëert.

Een stam waardoor een sapstroom vloeit, waardoor leven stroomt. Hij/zij voelt op elk moment de flow van het universum. Hij/zij ontvangt , neemt op en voert alle voeding aan naar de takken, de bladeren, de vruchten...Er is elk moment in zichzelf zowel rust als beweging.

Een kruin die naar het licht groeit. In de takken zie je knopen. Deze knopen zijn de levensknopen waar je je doorheen worstelt om te groeien naar het licht, telkens omhoog naar een volgende knop.... Ieder zal zijn eigen stappen in het leven moeten maken, het proces doorleven en zijn eigen obstakels overwinnen en tot bewustzijn komen. Het leven zelf , het groeien zelf , is de inwijding. Hoe meer de takken groeien, hoe meer licht de boom kan vangen. Ze reiken uit naar de hemel. Zijn het de bomen die de hemel op aarde brengen ?

“The tree to be” “is” er gewoon voor zijn/haar omgeving. Zijn/haar bloesems trekken bijen aan, insecten leven in en rond hem/haar, vogels bouwen hun nesten in de takken, mensen leunen er tegen , mens en dier kan genieten van zijn/haar schaduw. Kinderen spelen erin en errond. “The tree to be straalt een energie uit van mede-leven en compassie”. Hij /zij staat in verbinding met alles om zich heen ; niet alleen met de omgeving maar ook met alle natuurelementen, alle hemelse elementen,...Met de kosmos en met moeder Aarde. Hij/zij ervaart eenheid met alles om zich heen.

De boom kent de seizoenen van het leven .De takken dragen knoppen in de lente, dan bloesems in hun volle pracht . En de takken dragen vruchten. Hij/zij verliest zijn bladeren en komt tot rust in de winter , om zich voor te bereiden op een nieuwe cyclus. De boom des levens weet dat er zonder dood geen geboorte kan bestaan. De boom des levens leert ons dat je binnen één leven kan sterven en terug herboren kan worden, als een feniks die uit zijn as herrijst. De cirkel van het leven, opnieuw en opnieuw.

Een boom zijn is ook willen zijn waar je bent, willen zien wat er is, willen horen wat er roept, willen voelen wat gewaar wil zijn. De boom is altijd Nu. Ergens anders kan hij/zij nooit zijn. De kunst van de levensboom is alles wat komt onvoorwaardelijk te accepteren, in de eerste plaats zichzelf. Het is de kunst om liefdevol aanwezig te blijven in alles wat zich aandient . Niet weg te rennen uit angst voor de pijn, niet iets anders te hopen of te verwachten. De boom kan niet vechten, vluchten, ontkennen .Een boom doet zich niet anders voor dan hij/zij is en hoeft niet super zijn/haar best te doen. The tree to be “is”, komt niet tot stand vanuit moeite en strijd, maar juist door diepe overgave en liefde aan het Goddelijke. De boom vertrouwt puur op de Goddelijke leiding en natuur.

The “tree to be” staat in het aards paradijs, doch verschilt van de “boom van goed en kwaad”. De levensboom gaat voorbij aan oordelen, wie zegt of iets goed is of kwaad...? De levensboom gaat voorbij kennis ,ook al is deze heel waardevol . Onze kennis bevat immers maar een fractie van de wijsheid die de ziel, het universum met zich meedraagt. “The tree to be” staat voor waarheid en helderheid. De boom zuivert de lucht om je heen gevuld met overtuigingen, verkeerde

waarnemingen, illusies....De boom transformeert verwarring in helderheid, onrust in harmonie, beschuldiging in diepe vrede.

De levensboom heeft een directe ervaring van het Goddelijke in zijn/haar eigen lichaam. Dit is een scheppingskracht en de mogelijkheid om jouw eigen wereld te scheppen, naar het evenbeeld van de Schepper, die Liefde is . Een boom is in staat om mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf te verenigen, en draagt zo bij tot een helende energie en harmonie naar de wereld toe. Deze boom staat op zichzelf. Toch staat de boom des levens niet alleen , wel in verbinding met alles om zich heen.

The tree to be nodigt je uit om ten volle in het leven te gaan staan, met de takken omhoog gericht , klaar om alle zegeningen te ontvangen. Om vol wonder en verwondering het leven te omhelzen.